



# DE SPIONNEN VAN DE Roninjin

door: BOB DE MOOR

scane: Peter S







Cadix, Anno Domini 1588



EEN GALJOEN UIT DE  
SPAANSE NEDERLANDEN  
IS VOOR ANKER GEGAAN.  
ER WORDT EEN SLOEP  
UITGEZET...



Veel geluk, amigos!

Gracias, capitan,  
en tot ziens!



Uw nieuwe vaderland,  
señores, het lieflijke  
Andalusie! U boft waar-  
lijk dat koning Philips  
u zo edelmoedig  
toestond hier uw  
toevlucht te zoeken.

'n Waar woord.  
In de Nederlanden  
maakten de Geuzen ons  
het leven andraaglyk.  
We hopen hier  
in alle rust te kunnen  
werken.



Een vriend van ons zal Cori  
en mij werk bezorgen in  
een zeilmakery.

De Spaanse vloot  
zal heel wat schuim  
doen opspatten  
met onze zeilen.



Over schuim gesproken,  
kijk eens achter je!





Moet je zien hoe die lui met die  
boot omgaan!  
Straks slaan ze nog om!

HE! OPZIJ JULLIE!



POR DIOS! Die gaan ons ram-  
men! Naar bakboord! Roeien!

MET VEREENDE KRACHTEN SLAAGT DE BEMAN-  
NING ERIN EEN AANVAZING TE VOORKOMEN...



Stelletje harken! Ga  
terug naar de mestvaalt!



Wat bezielt die  
lui in 'shemels-  
naam?



Ach, ze nemen iedereen  
aan tegenwoordig!  
Dat komt omdat men  
de vloot wil  
versterken om  
de Engelse  
piraten mores  
te leren...



BIJ DEZE WOORDEN WISSE-  
LEN CORI EN ZIJN METGEZEL  
EEN VEELBETEKENENDE  
BLIK...



we zijn er

Zet je schrap!



Hasta la vista!

Tot ziens!



HALT!





Vreemdelingen, hè! Heeft u 'n vrijgeleide?

Maar natuurlijk, señor!



Alstublieft.



Hmm... komt u even mee naar de kapitein van de wacht.

Maar, señor, wij...



Zeg wacht, doe niet zo moeilijk! De havendienst heeft hen aan boord al gecontroleerd!

Trouwens, hier ziet u het zegel van de hertog van Parma, gouverneur der Nederlanden.



Dat klopt, u heeft gelijk. Nou ja... loop maar door!

Gracias, señor.



Oef! Dat scheelde niet veel. Als hij nog nauwkeuriger had gekoken, had hij gezien dat het vrijgeleide vals was.

Kom, kom, Harm! Heb je zo weinig vertrouwen in je eigen vervalsers-talent!?



WAT LATER...

Hier moet het ergens zijn.

Wat een drukte! Er wordt hier flink aangepakt.



Het is bijna zeker dat dit voor de vloot van koning Philips is! Maar waarom? Dat verhaal van de Engelse piraten, daar geloof ik niets van! Kom, niet over piekeren nu...



...en dan slaat u rechtsaf bij een kuisperij. Daarnaast zit de zeilmakerij van Don Pedro Ubaldino.



EN, JAWEL...

Daar is het!



ERUIT SCHOOIER! OF IK BREEK JE BOTTEN!













Precies! Koningin Elizabeth!  
Wist je dat wij door  
haar zijn ontvangen?  
Dat vergeet ik nooit!

Is het  
heus? Ver-  
tel eens  
op!



Straks, vertel jij eerst  
maar eens of je hier  
al iets hebt ontdekt!

Akkoord... Voor ik hier  
kwam, heb ik langs  
een aantal havens  
in Spanje en  
Portugal<sup>(1)</sup> gezwor-  
ven. Overal wordt  
erg hard gewerkt.  
Alles wijst erop dat  
men een grote vloot  
aan het uitrusten  
is, en dat Lissabon  
het verzamel-  
punt zal zijn...



In Lissabon heb ik de  
hand kunnen leggen op  
de complete inventaris-  
lijst van die vloot, die  
ze, overigens, "La Feli-  
cissima Armada" noemen...

"La Felicissima Armada".  
"De Onoverwinnelijke  
Vloot"... Ze hebben wel  
leef, zeg! Endat alleen  
maar om hun koopvaar-  
divvloot te bescher-  
men tegen de  
piraten!!?



Toch ziet het er wel naar  
uit. Tenzij dit natuurlijk  
een link smoesje is om  
Engeland opeens onver-  
hoeds te kunnen binnen-  
vallen. Vergeet niet dat  
Philips het katholi-  
cisme in Engeland wil  
herstellen, en dat in  
zijn ogen  
Elizabeth ten onrechte  
op de troon zetelt.



Mmmh... Toch  
verkondigt de Spaanse  
ambassadeur in Eng-  
land aan iedereen die  
het horen wil, dat  
een oorlog tegen  
elke prijs dient te  
worden voorkomen!

Mogelijk. Een oorlog  
kost veel geld, en  
ik ken geen grotere  
vrek dan Philips.  
Elizabeth  
misschien...



Deze keer schijnt Philips  
niet op geld te  
kijken. Hier, de inven-  
taris die ik heb buit-  
gemaakt. Er is een  
bedrag mee gemoeid  
van 3.400.288 dukaten!



LA FELI-  
CISIMA AR-  
MADA QUE EL REY  
JUAN PRIMERO  
DE CASTILLA  
Y LEON  
COMPRÓ EN  
1512



Alle duivels! Tien  
eskaders! In totaal  
130 schepen! En 30.000  
man! Maar dat is de  
grootste vloot die  
ooit...

© copyright casterman/Bob de Moor



SSSTTT! Ik hoor iets op de gang!



Vlug! Geef  
hier dat boek!

En?!

Wacht! Ik ga kijken...



CORI OPENT DE DEUR BEHOEDZAAM  
EN START DE GANG OP. PLOTSELING...

Ai!

!

CORI!

<sup>(1)</sup> SEDERT 1851 MAAKTE PORTUGAL DEEL UIT VAN SPANJE.





CORI! WAT IS ER?! CORI?



Daar! Op de grond!

Hemel, als hij maar niet...



Hij komt al bij.

Wat is er gebeurd?

Ik zag een schim... en toen, een klap op m'n hoofd... Ik verloor het bewustzijn...



Ben je niet gewond?

Ik geloof 't niet.

Hou, er is niemand meer te zien.



Wie denk je dat...?

Volgens mij is het Luis. Hij stond vast aan de deur te luisteren, toen Cori hem verraste...



HARM EN VINCENT HERVATTEN DE BESPREKING...

Dat is goed werk, Vincent, belangrijke ontdekkingen!

Dat is nog niet alles. Over twee dagen komt de markies van Santa Cruz in 't geheim naar Cadiz, voor een inspectietocht...



Maar dat is geweldig! Die kans moeten we grijpen!



Gaat het, maatje?

Ja hoor, een buil, dat's alles... Ik ga wel weer op wacht staan.



Goed, nu jullie! Hoe was het onderhoud met de koningin?

Groots! Maar laat me bij het begin beginnen, dat was in mijn atelier, is het niet, Cori?



CORI KAN HET ZICH NOG ALS DE DAG VAN SISTEREN HERINNEREN, HET ATELIER VAN HARM, EVEN BEKWAAM ZEEMAN ALS GRAVEUR...



Prachtig, Harm! Ik wou dat ik zo goed kon tekenen als jij!



KLOP! KLOP! KLOP!

Bezoek? Wie kan dat nu zijn?





copyright casterman/Bob de Moor





Mevrouw, gaarne wilde ik u voorstellen aan twee landgenoten van mij, die belast zijn met een zeer gevaarlijke opdracht. Zij zullen proberen om erachter te komen wat Philips met zijn nieuwe vloot voor heeft. Na afloop van hun onderzoekingen zullen zij u daar verslag van doen.



Staat op, heren... 't bevalt mij zeer dat gij een dergelijke onderneming op u durft te nemen. Overigens hoop ik dat mijn oordeel door u bevestigd zal worden, namelijk dat de Spaanse koning ons land niet zal aanvallen.



Geloof me, mevrouw, de mogelijkheid van een invasie mogen we niet uitsluiten. Het is de hoogste tijd om onze vloot te versterken. Een confrontatie met Philips' galjoenen zullen ze nooit doorstaan.



Ik begrijp volledig waar u op doelt. Uw functie van groot-admiraal brengt met zich mee dat u in die richting moet denken, maar ik heb het u al herhaaldelijk gezegd: een vloot-reorganisatie zou veel te duur zijn. Laat ons het verslag van deze twee mannen afwachten en dan pas ons besluit nemen.

Verduiveld! Die vrouw draait ook elke penny tweemaal om. Maar ga verder!

Plotseling echter werd het gesprek onderbroken. Er kwam een edelman binnen die op de vorstin toesloep en haar iets in het oor fluisterde...



Wat zegt u?!... Francis Drake isterug?... Ach, maar dat is geweldig!...



Heren, over Francis Drake, een van onze bekwaamste zeevaarders, hoef ik u niets te vertellen. Hij is net teruggekeerd uit Peru, zijn schip gevuld met goud. Kom, wij gaan die dappere zeeman een bezoek brengen!



Ik wed dat hij die schatten op de Spaanjoen heeft buitgemaakt... Drake grijpt elke kans aan om hun galjoenen en koloniën te plunderen!...



"...op het moment dat we de zaal wilden verlaten, drongen woedende kreten tot ons door..."

Majesteit! De Spaanse ambassadeur is in de antichambre! Hij is razend!... Wat moet ik doen?

Laat hem binnen. Voor een afgezant van mijn zwager Philips heb ik altijd tijd!



Mevrouw, die schurk... die... die piraat van een Drake is voor de zoveelste keer te ver gegaan! Hij heeft onze steunpunten aangevallen en ik eis dat hij streng gestraft wordt!



Ik begrijp uw verantwoordiging, mijnheer de ambassadeur. Ik zal dan ook onmiddellijk opdracht geven die schavuit in de Tower op te sluiten!...







copyright casterman/Bob de Moor











copyright casterman/Bob de Moor







Ze rijden naar binnen en de poort wordt afgegrendeld. Dat moet de markies van Santa Cruz zijn!



Maar hoe komen wij daar binnen?  
Laten we eens in dit steegje kijken.



Dit is de muur van het paleis.  
Wat is hij hoog!



We moeten de zeilen opstapelen, dan klim ik op je schouders.



Als ik erover ben, rij jij door, goed? Dan zie ik je wel over twee uur hier terug.

Goed. Even kijken of er niemand aankomt. Nou, vooruit dan...



HET LUKT CORI OM OP DE MUUR TE KLIMMEN. AAN DE ANDERE KANT MOET HIJ ECHTER SPRINGEN...

AA..



OEF, mijn knie!



QUI VIVE?!



Niets...

Dat was op het nipper-tje.



Weg hier.



...En zonder hem, mijn beste, is het plan onuitvoerbaar!

?



Maar Parma is toch in het plan inbegrepen, mijnheer de Markies? Hij zou toch onder bescherming van onze Armada het kanaal oversteken om Engeland binnen te vallen?!

Weet ik, weet ik, goeverneur. Maar de hertog van Parma heeft geld noch middelen om schepen te bouwen en zijn troepen behoorlijk uit te rusten.



Maar kan de Armada het dan niet alleen af? Ze geldt als onoverwinnelijk!

Ha! Onoverwinnelijk!! Vijf jaar geleden ben ik met de bouw begonnen. Sindsdien heeft de koning de werkzaamheden ingeperkt, op de begroting bekibbeld en de datum van vertrek uitgesteld. De Engelsen zitten ondertussen niet stil.



Weet u, heer goeverneur, de verantwoordelijkheid voor de hele onderneming ligt nu zwaar op de schouders. Ik ben oud, ziek, en de wetenschap dat de koning niet meewerkt, doet me geen goed.



Maar mijnheer de markies, alles is nu toch rond. Ik heb alle gegevens over de tocht hier verzameld in dit document. En dit keer is het definitief! Als u nu...



copyright castelman/Bob de Moor











copyright casterman/Bob de Moor



IN DE HAVEN HEERST EEN ENORME CHAOS. BRANDENDE, HALFGEZONKEN GALJOENEN HANGEN TEGEN DE MET PUIN BEZAAIDE KADE. SOLDATEN PROBEREN AL DAN NIET GEWOND IN PANIEK WEG TE KOMEN VAN DE PLAATS VAN DE RAMP IN DE VERTE LIGT DE ENGELSE VLOOT NOG STEEDS TE VUREN.



De Engelsen hebben zich in het hol van de leeuw gewaagd. Zouden ze ook nog aanleggen?



Kijk nou eens! Ons paard! Waar kom jij vandaan?



Ik zie Vincent nergens.



DAAR!! Onze kar! Wat een puinhoop!



Maar waar is Vincent?



PLOTSELING...



Het afweergeschut aan flarden! Knappe kanonniers, die Engelsen!



weg hier! Het wordt mij te gevaarlijk!



CORI IS MAAR NET VAN DE KADE WEG, OF EEN OORVERDOVENDE EXPLOSIE WEEKLINKT...





CORI WORDT DE LUCHT INGESLINGERD EN BELANDT IN DE PUINHOPEN, WAAR DE SOLDATEN VAN HET GESCHUT HUN TOEVLUCHT HEBBEN GEZOCHT...



Ha, dat was een klap, muchacho!

Wat... wie, waar ben ik?



NIEUWE EXPLOSIES WEERKLINKEN. HET KRUIT DAT OPGESLASSEN LAG ■ HET DICTSTBIJZIJNDE GALJOEN ONTPLOFT.



IN DE SCHUILPLAATS HEEFT IEDEREEN ZICH OP DE GROND GEWORPEN...

Madre de dios!

Dit is het einde.



Het houdt op!

Het galjoen is aan splinters!



De Engelsen... ze gaan ervandoor!

En we hebben niets tegen ze kunnen uitrusten...

Capitan, heeft u iemand gezien die zeilen vervoerde?



Muchacho, wat ik gezien heb, zou ik niemand willen vertellen. Ga eerst maar eens kijken of je moeder nog leeft!

Maar, capitan, het was mijn vriend, en...



Wacht eens... we hebben iemand gedood die op een wagen met zeilen zat! Hij gaf seinen aan de Engelsen!!

Het is vast een handlangster van die spion.



■ 1978 - Uitgeverij Casterman, Tournai - Dronten

Wat?! DOOD?!

Vincent dood?

Dan moet ik hier weg...



EN...

HALT! STOP!



VOOR DE SOLDATEN HEBBEN KUNNEN REAGEREN, IS CORI WEG...

Naar de werkplaats!



MAAR DAAR AANGEKOMEN...

Het huis is getroffen! HARM?!







Harm! Sancho! Waar is iedereen?



Don Ubaldino!?

O, porqué, Ma-donna? Porqué?



Mijn huis, mijn huis. Zoveel jaren werken. Alles is weg, verwoest!

Nou, daar heb ik niet veel aan



Cori! Cori!?

De stem van Harm!



HARM! Je zit er helemaal onder!?

Help me, Cori, of ik stik.



Waar is Sancho? En Luis!?

Sancho is dood. Luis is op de vlucht geslagen toen het mines werd...  
Al! voorzichtig...



Ik doe m'n best, hoor.

Ja, ik kan me weer bewegen



Dat ziet er niet best uit. Wat is er gebeurd?

Wij waren bezig in de werkplaats. Plotseling sloegen er kanonskogels in en kwam het plafond naar beneden. Sancho en Don Ubaldino werden bedolven...



Ik heb nog geprobeerd ze te bevrijden, maar ik kreeg zelf een stuk muur over me heen. Maar, waar is Vincent?



CORI VERTELT HARM WAT HEN IS OVERKOMEN. BEIDEN ZIJN VERSLAGEN OVER DE DOOD VAN VINCENT.

We zijn ontdekt, maatje. Als we willen dat deze documenten in handen van de geheime dienst komen, moeten we maken dat we hier wegkomen!

We hebben nog een verbindingsman in Puerto Real



Wat is aan de andere kant van de baai? Kunnen we daar...

Sstt! Ik hoor iets!



Don Ubaldino! 'Kyk eens wat ik gevonden heb! Ik heb die Hollanders nooit vertrouwd!





© 1978 - Uitgeverij Casterman, Tournai - Dronen





CORI NADERT BEHOEDZAAM DE UITGANGS...

Schiet op met dat water!

Madre de Dios!  
Alles brandt af,  
geen spaan hout  
meer over!



Hmmm... Ton-  
nen, zeg je?

Luister, Harm.  
We moeten hier  
weg. Ik zal het  
paard halen,  
dan kun jij  
er op zitten.



Nou?...  
Het is  
de kuiperij,  
ze maken zich  
druk om  
tonnen die  
verbranden.



Wacht, eerst hem binden,  
daarna zal ik je heen  
verzorgen...

KORT DAARNA...

Zo! Ik heb hem die medaille als  
bandenken gegeven... Dat  
zal ie wel op prijs stellen!...



Ziezo, dat verband  
blijft zo wel zitten...  
Waar zit je aan te  
denken, Harm?



Wacht je, die Drake heeft een hele goeie slag  
geslagen! Al het hout dat gebruikt had  
kunnen worden voor watertonnen, en de  
tonnen zelf zijn verbrand.  
Dat betekent dat voor de Armada nieuwe  
tonnen gemaakt moeten worden.  
En ze hebben geen oud, uitgewerkt  
hout meer...

INDERDAAD! Dus zouden ze  
jong hout moeten gebruiken,  
en dat kan niet. Jong hout  
krimpt en rekt nog, is dus  
voor tonnen  
onbruikbaar!

Knappe jongen, die Drake!  
Dat neemt niet weg  
dat ie onze plannen in de  
war heeft geschopt,  
en dat we er nu  
vandoor moeten.



Neem jij de  
documenten maar,  
Cori! Wat er ook  
gebeurt, zorg dat  
ze bij koningin  
Elizabeth komen!



Zal het lukken,  
denk je?

Ja, hoor! Op naar  
Puerto Real!



MAAR INTUSSEN...

SPIONNEN?!

weet je dat zeker?

Si, señor alcalde! en ze  
hadden iets met zeilen  
te maken.



Hoofd der politie





© 1978 - Uitgeverij Castlerman, Tournai - Dronen







Geef me het signalement van die twee spionnen. Daarna ga je met deze soldaat mee!

Maar, señor Alcalde!... Jk...



Heb je een kaart van de omgeving?

Zeker, señor Alcalde!... Ristublieft...



Puerto Real ligt daar boven. Als die Hollanders de stad uit willen zullen ze via Puerta de Tierra moeten. Hier...



Ga er onmiddellijk heen. Verscherp de controle!

Tot uw orders!



Señor Alcalde!... De gouverneur verzoekt u naar het paleis te komen!

Het paleis?... Jk kom!



KORT DAARNA...

Markies, dit is Juan de Castroviejo, hoofd van de politie. Señor Alcalde, mag ik u de Markies van Santa Cruz voorstellen...



Señor Alcalde, er zijn geheime documenten verdwenen. Tijdens het bombardement zijn wij naar buiten gelopen, en toen we terugkwamen, waren ze weg!



Het zijn bijzonder belangrijke documenten. Onder het puin troffen we alleen nog een waart aan die zich kennelijk had willen verdedigen. Zijn degen lag naast hem...

En we vonden zijn pistool ook.



Het zit me behoorlijk hoog. Ik vertrouw u het onderzoek toe.

Hmm... dit wapen is kort geleden gebruikt. Mijnheer de markies, ik zal mijn best doen die documenten op te sporen. Ik vermoed echter dat ze best eens onder het puin zouden kunnen liggen.



HET HOOFD VAN DE POLITIE NEEMT AFSCHIED VAN DE MARKIES.

Ach wat, documenten! De hele stad ligt aan puin! En hoe vind ik die spionnen tussen die troep?



ONDERTUSSEN...

Harm! We maken een fout!

?













Ze zitten in moeilijkheden,  
zo te zien.  
Zou die ene dood zijn?



Harm! Kun je over-  
eind komen?...



Al... NEE!



Je bent erbij, knaap!



Politie !!!... Hahaha!  
Da's een goeie.  
Hohohoho!

Hi hi hi! Si si,  
generaal!



Jullie worden dus gezocht, hè!?

Ja, eh... we hebben  
onze boot verlaten...



DESERTEURS?! Aha, wij zijn  
ook vertrokken zonder de  
kapitein te groeten. Hihi...

Wat zijn jullie plannen?



We zijn op weg naar  
Puerto Real!

Dat zou ik maar  
vergeten. Het  
kriebelt er van  
de soldaten.  
Waarom  
dacht je dat  
wij hier  
zaten?...



Kunnen we  
ons soms bij  
jullie aan-  
sluiten?



NEE! We zijn  
al met te veel!



Hmm... misschien  
verander je  
wel van  
gedachten!



Honderd dukaten!  
Is dat voldoende?



Kom maar  
mee!



HARM WORDT OP HET PAARD GETILD. DE WEG  
VOERT DOOR EEN ZOMPIG MOERAS. MAAR  
AL GAUW...

Treedt binnen in ons hutje!





Maakt plaats, amigos! Ik heb hier twee nieuwelingen.



**NOG TWEE!?** We zijn al met zoveel!

En die halfdooie? Wat moeten we daarmee?!



Trek je maar niets van hen aan. Maarre... mondje dicht over dat geld, he!

Goed. Wat zijn jullie van plan?



We trekken de bergen in. Daar is het veiliger.



Dan zal ik proberen of ik mijn maat op de been kan helpen.



Cori... de dokumenten... heb je...?

Rustig maar. Ik heb ze hier.



Amigos, we vertrekken tegen de avond. Zorg dat je uitgerust bent, want het wordt een zware tocht.



Ik... ik denk dat ik niet meekán...

Zo! Dat zullen we nog wel 'ns zien! Jij gaat mooi mee terug naar Engeland!



INTUSSEN, IN CADIZ.

Señor alcaide, we hebben alle poorten bewaakt... verscherpte controle zoals u had gezegd. Geen spoor van de spionnen!

Ay, hyos de diablo! Waar kunnen ze zijn? De hele stad is uitgekamd. Hm



Laat hun signalement door het hele land verspreiden. Ze hebben vast een andere uitweg gevonden.

Muy bien, señor alcaide! Maar en wat doen we met die knecht van Don Ubaldino?.. Laten gaan?



Die? Ja... of eh nee... er deserteren nog al wat mensen van onze schepen. Zet hem maar op een galjoen.

Muy bien.



**WAT!?** Ik op een galjoen? Jij jullie helemaal gek!?

Ik heb mijn orders, señor. Vámonos! En doe die medaille af, anders kost die je je kop nog eens!



**GGRRRR!** Dat zal ik ze betaald zetten, de schurken!



IN HET  
MOERAS...



Opstaan, compañeros!  
Morgenochtend moeten  
we in de bergen zijn!



SNEL WORDEN DE SPULLEN GEPAKT.  
DE "GENERAAL" NEEMT DE LEIDING...



Blijf vlak achter me. Een ver-  
keerde stap en je bent er  
gewees!

NA HET MOERAS KOMEN DE  
HEUVELS, DE UITLOPERS  
VAN DE BERGEN...



'S OCHTENDS...



Aan de andere kant  
van de waterval is  
een grot...



...Daar kunnen we  
ons overdag schuil-  
houden.

© 1978 - Uitgeverij Casterman, Tournai - Dronlen

DE TROEP INSTALLEERT ZICH...

Cori, mijn... mijn been, het doet zón  
pyn!... Ga toch alleen verder...

Mond dicht! Ik doe je 'n nieuw verband om.



Cori, ik MEEN het! Het is veel  
belangrijker dat de dokumen-  
ten in Engeland komen!

Vergeet het maar, Harm.  
Ik blijf bij je!



HELAAS HEBBEN DE MUREN OREN...

Als ik het niet dacht!...







Hé José, wat is er?

SSTT!



Zeg, doe niet zo geheimzinnig...

Luister! Die twee zijn spionnen! Beslist! Ze hebben het over geheime documenten.



Kan jij ze dan verstaan?

Ja, dat is Hollands. Ik weet niet wat zij willen, maar nu gaan geld verdienen!



Luister goed, volgens de "generaal" gaan we via Corroda. Daar zit een garnizoen soldaten. Als we die eens waarschuwen?

Uitstekend, ik zal je helpen. De beloning delen we...



TWEE NACHTEN LATER...



We naderen Corroda. We slaan ons kamp daarboven op.



Is dat Corroda?

Jawel, mijn geboorteplaats.



WAT LATER...

Zeg, Maravedi, jij kent de streek hier. Zou je niet wat voor ons kunnen bijtzen? Jets... eh...

...Hartogs, generalissimo? Een lekker boutje misschien? Maravedi zal kijken wat hij kan doen!



Hallo! Laat Maravedi zijn gang maar gaan.



Maar waar is Antonio? Het is zijn beurt voor de wacht...



Antonio? Nee, niet gezien. José evenmin, trouwens.

Zo?



Hmm? Wat moeten we daar nu weer van denken...?



INTUSSEN...

alles zal nu wel in diepe rust zijn.



Heb je het al gehoord?







© 1978 - Uitgeverij Casterman, Tournai - Dronten











© 1978 - Uitgeverij Casterman, Tournai - Dronen







NEE! NEE!



LUIS?! NEE!



HAHAHA!!

AAAGH!



Dat licht!  
Nee!...



Uit! Uit dat  
licht!



Oef! Het is  
de zon  
maar.



Maar...iedereen is verdwenen?!  
Zelfs de liken van de soldaten  
zijn weggehaald. Dat ze mij  
niet ontdekt hebben?



Eens kijken of ik hier  
wat water  
kan vinden, ik.



MAAR ALS HARM WIL GAAN  
STAAN, VERLIEST HIJ OPNIEUW  
HET BEWUSTZIJN EN ROLT  
DE HEUVEL AF...



...EN KOMT ONDERAAN DE HELLING  
OP EEN WEG TERECHT, WAAR NET  
OP DAT MOMENT...

HOOO!





© 1978 - Uitgeverij Casterman, Tournai - Dronlen







• PHILIPS II SPRAK ALLE HOGE EDELEN AAN MET 'NEEF'















© 1978 - Uitgeverij Castelman, Tournai - Dronen











© 1978 - Uitgeverij Casterman, Tournai - Dronen











© 1978 - Uitgeverij Casteleman, Tournai - Dronen







SIR FRANCIS!

Hé, hier jullie!



Er is een Spaanse  
invasie op komst!  
Hier,  
lees maar!

Wat basei je, jongen?



?!



Documenten van Philips  
II? Een zeemacht?  
Van die grootte??!!  
Een invasie  
in Engeland? En die  
vloot vaart  
op 18 mei uit?

18 mei? Maar  
dat is  
over  
twee  
weken...



Zet alle zeilen bij!  
koers noord  
noordwest!



CORI VERTELT ZIJN WEDERWAAR-  
DIGHEDEN IN DE HOUT VAN DE  
KAPITEIN...

...en toen die storm opstak,  
dachten we dat we  
verloren waren!

Diezelfde storm heeft mijn  
vloot uit elkaar geslagen.  
Daarna stuitten we  
op dat Spaanse  
koopvaardyschip. Een  
gemakkelijke prooi!



Dit zijn zeer belang-  
rijke documenten!  
Als we maar  
niet te laat  
komen!



PLOTSELING...

ZEILEN  
AAN STUUR-  
BOORD!



DE ENGELSE KAPER EN ONZE VRIEN-  
DEN HAASTEN ZICH HET DEK OP...

Dat is de Ark Royal, het schip  
van de admiraal  
Howard en een aviso\*!  
Die komen als geroepen!



ALS DE ARK ROYAL DICHTERBIJ GEKOMEN  
IS BRENGT DRAKE VERSLAG UIT...

Sir Francis, u gaat als de bliksem  
naar Londen. Cori gaat naar  
Vlissingen in de aviso. Waarschuw  
admiraal van der Does en  
laat hem de Vlaamse kust  
met zijn schepen blokkeren.  
Ik waarschuw het leger!



EEN DIK UUR LATER

Ben je niet blij dat  
je je land terug-  
ziet, Cori?

Ik vraag me af hoe  
het met Harm is...



LISABON... DE HERTOG VAN MEDINA SIDONIA,  
DON ESTEBAN EN HUN GEVOLG ZIJN  
AANGEKOMEN...



Een indrukwekkend ge-  
zicht!.. Al die mensen, de  
schepen. En dan het  
materieel!

Wat betekent dat?  
Al die vrouwen  
en kinderen...?

De gezinnen van de boeren  
die op de schepen zijn geron-  
seld, ze wachten tot hun  
mannen worden vrijgelaten.  
**ALS** dat gebeurt!...



Laat die sloe-  
bers vrij, beste  
hertog, we  
hebben er  
niets aan!

Denkt u?...  
Goed, ik zal  
ze weg-  
sturen.



Daar wordt een  
hele INBOEDEL  
aan boord  
gebracht!

Wat zijn avonturiers,  
en nog wel  
van adell!  
Verwende lul...



Verwend?.. Hg,  
het zou wat!..  
Ah, daar is  
mijn schip!



AAN BOORD VAN HET ADMI-  
RAALS SCHIP, DE SAN-MARTIN...

Wat een verantwoorde-  
lijkheid om 's werelds  
grootste zeemacht  
aan te voeren!  
Moge God me bijstaan!

Dat zal nodig  
zijn, hertog!



Ik zal onze vriend Harm  
eens opzoeken...



Geweldig zeg! Ik wist niet  
dat je kon tekenen!

Och... ik doe maar wat...



Nog steeds van  
plan mee  
te gaan?

Ja, heer, u bent  
veel te goed  
voor mij!



Ik doe slechts mijn  
plicht. Ik...

**BOEM!  
BOEM!  
BOEM!**

?







Drie kanonschoten... en de vlag wordt gehesen? Dat betekent dat de eskadercommandanten aan boord worden uitgenodigd...



Tot ziens, ik moet daarbij zijn.

Adios, heer.



Wat zouden die "hogen" allemaal te bespreken hebben?...



NIET VEEL LATER...

Señores, ik heb u laten komen om u de instructies van koning Philips mede te delen.....

DE HERTOS BEGINT MET ZIJN ESKADERCOMMANDANTEN AAN ELKAAR VOOR TE STELLEN...



JUAN MARTINEZ DE RENALDO, VICE ADMIRAAL, COMMANDEERT HET ESKADER VAN BISCAYE



DIEGO FLORES DE VALDES, ESKADER VAN CASTILIË



DON PEDRO VALDES, ANDALUSIË



MIGUEL DE OGENDO, GUIPUZCOA



Señores, ik reken op uw volledige medewerking. Leve Spanje en de koning!

LEVE PHILIPS!

VIVA ESPAÑA!



MARTIN DE BRETENOD, HET ESKADER UIT DE LEVANT



JUAN GOMEZ DE MONCADOR, COMMANDEERT HET VRACHTESKADER



DIEGO DE MEDRANO, COMMANDEERT DE PORTUGEESE GALEIEN



HUGO DE MONCADA, COMMANDEERT DE GROTE GALEIEN



LONDEN... ZODRA DRAKE VOET AAN WAL GEZET HEEFT, SNELT HIJ NAAR HET PALEIS...

LAAT MIJ DOOR!



EVEN LATER BIJ DE KONINGIN ...

Majesteit, één van uw agenten gaf mij deze dokumenten. Ze zijn uiterst belangrijk in verband met een mogelijke invasie...



Zo! Dus Philips wil de oorlog. Wel, hij kan hem krijgen!!



Sir Francis, ik benoem u tot bevelhebber. Zorg voor eskadercommandanten!

Tot uw orders!



DRIE DAGEN LATER ONTVANGT ELIZABETH ENGELAND'S BESTE ZEE-  
VAARDERS: DRAKE, FROBISHER, HAWKINS, FENTON, CROSS, FENNER...

LEVE ENGELAND!

GOD SAVE  
THE QUEEN!



LEVE DE KONINGIN!

EN ZO SCHUIVEN DE STUKKEN VOOR HET  
WREDE OORLOGSSPEL OP HUN PLAATS. DE TROTSE  
SPANJAARDEN, DE DOLDRIESTE ENGELS EN...  
ENIGE DAGEN EERDER IS CORI MET ZIJN  
AVISO HET KANAAL BINNENSEVAREN...



© 1978 - Uitgeverij Casterman, Tournai - Dronten

Daar ligt Engeland! Ik ben be-  
nieuwd of de Engelse vloot op zal  
kunnen tegen de Spaanse.  
Wie zal het zeggen ...?



EINDE EERSTE  
EPISODE.